

Appelmoes maken!

In onze eigen moestuin groeien hele mooie appels.

En hoe lekker is het dan om daar appelmoes van te maken!

Juf Margriet heeft met alle kinderen van groep 3 de appels geschild, in stukjes gesneden en in de pan gedaan.

Wat kaneel erbij en de pan kon op het vuur.



Toen de appelmoes goed was afgekoeld, kon er geproefd worden.

De opmerking: “Juf deze appelmoes is veel lekkerder dan die uit de supermarkt!”, zegt genoeg over hoe het smaakte.

