

Red je vriendje

Donderdag fietsten groep 6 en groep 8 naar de Hoornse Vaart voor Red je vriendje. Toen wij daar aankwamen telde de juf de kinderen. daarna gingen we naar de kleedkamers om ons om te kleden voor het zwemmen. Daarna gingen we naar de bovenste etage. Daar telde de badmeester de kinderen per groepjes van 14 mensen. Het eerste groepje mocht naar de boot, de andere naar de fietsen en het laatste groepje mocht naar de mat met een opening waar je doorheen moest springen.

Bij de boot moest je 2-tallen maken en dan achterover vallen in het water en dan moet je zo snel mogelijk in de boot weer klimmen. Bij de fietsen moest je ook weer in 2-tallen. Eentje moest fietsen in het water en de ander moest aan de kant staan en als de fietser in het water valt dan moet je wachten op het teken en dan mag je in het water springen om zij/haar te redden. Dat moet met je handen onder haar oksel en met je handen tegelijkertijd haar hoofd vast houden en met je benen trappelen. Bij de opening moest je doorheen springen en dan moet je er onderdoor weer terug. En dan weer achteraan sluiten in de rij en de laatste 15 min mocht je individueel zwemmen of met je vrienden en dan was het alweer tijd om je om te kleden en weer naar school te fietsen!!

Geschreven door Chesron